

Kärlek till livet – biofili – är något som alla känner, även djuren

Har vi helt tappat bort den basala kunskapen om vad som är en rik och frisk natur? Var har kärleken och respekten tagit vägen, idag pratar politikerna bara om ekosystemtjänster som en resurs för människan. Vi dödar, utarmar det liv som gör att vi kan existera på planeten! Bristen på kunskap genomsyrar samhället och så även i de politiska besluten som skall forma framtiden. Vi håller med den världskände forskaren Stephen Hawking som säger att "intelligens är förmågan att anpassa till förändringar".

I Sveriges riksdag och regering sitter en större mängd jägare/jägarvänliga ledamöter än vad som är representativt för svenska folket. Uppfattningarna hos ledamöterna i regeringskansliet och riksdagens kammare är alltså snedvriden och illojal mot den svenska naturen och svenska folket. Idag ger politikerna jägarna en totalt okontrollerad rätt att på olika plan i samhället påverka efter eget tycke. I Sverige finns drygt 9,5 miljoner invånare och av dessa är ca 200 000 aktiva svenska jägare vilket innebär att ca 2 % av befolkningen, har alltför stor makt.

Jägarföreningarna har ett stående mantra om att vi har för mycket rovdjur och speciellt ondgör de sig över "all" varg som finns och hur mycket skada den gör, även då många myndigheter och forskare säger att våra rovdjur gör mycket liten skada.

Vi kräver respekt, värdighet och kunskap om jakt skall tillåtas trampa in i mångfalden. Respekt att inte utarma den, värdighet att jakten inte förorsakar onödigt lidande och stress i naturen samt en adekvat kunskap som visar på en förståelse för vad naturen är i dess helhet.

Vi på Naturögat påstår att om det fanns vilja i jägarföreningarna så kan de fåtal skador som enskilda personer upplever av rovdjur, undvikas. Vi påstår också att om viljan finns i jägarföreningarna kan viltolyckor i trafiken minskas betydligt. Många viltolyckor sker kring stora jakter såsom älgjakten, det finns det statistik på.

Björn Ahlstedts nyutkomna bok "**Älgjakt med ledhund**" ger oss en förhoppning om att jakt kan börja ske med värdighet, att jakthunden kan få det liv som är god hundhållning. Ahlstedt skriver som svar på sin egen fråga – "Varför ledhund?" - fyra punkter, där skriften i dem här förkortas men de väsentliga delarna framställs;

- 1) den växande vargpopulationen
- 2) avskjutningsrestriktioner
- 3) bästa sättet att uppleva ett kontinuerligt och nära samarbete mellan förare och hund
- 4) vid ledhunds jakt visar du bytesdjuret respekt! Perfekt utfört dör djuret utan att veta vad som händer.

Därför uppmanar vi läsaren att ta sig en riktig funderare över denna hobbyverksamhet som jägarföreningarna ägnar sig åt idag. Skall de fortsatt få besluta om grundläggande vitala delar av Sveriges natur och mångfald? Vi menar att svaret är Nej!

Vi anser att trätor kring rovdjuren och främst varg nu bör grävas ner och politikerna tar sitt fulla ansvar för

- att detta sker genom korrekt lagskrivning i jaktlagen/-förordningen utifrån skrivning i Art- och habitatdirektivets lydelse för rödlistade arter,
- att adekvata kontrollstationer införs för att kontrollera jakten och jägaren,
- att ledhunds jakt blir rådande och löshunds jakt upphör,
- att jägarföreningarna som uppbär skattemedel för sina verksamheter, totalt 60 miljoner, ser till att dess medlemmar är införstådda med och följer gällande lagar,
- att de medverkar till att bryta den stigmatiserade bild som ges om rovdjur, vilket leder till osämja mellan människor och mycket lidande för djuren.

Som avslutning ger vi ett extra tack till Göran Greider, som väckt upp ett nygammalt ord till ytan, ett ord som ger livet en större mening – Biofili.

Naturögat.se
Kristina Hallin
Charlotte Swanstein
Sverige 2014-07-20